

Hållbarhetens lov

Livet på jorden befinner sig i en gigantisk förvandling. För att möta detta evolutionära kliv behöver vi definiera dagens samhällssystem, förändra vårt sätt att leva och skapa en tydlig bild av hur vi vill att våra liv ska se ut. Det menar samhällsentreprenören Karin Malmgren som i sin bok "Systemstopp – Omstart för en hållbar framtid" beskriver hur vi kan leva hållbart inom livets många områden. Visionen är ett framtida samhälle där var och en förverkligar sin inre obegränsade potential ur ett helhetsperspektiv. När vi låter skaparglädjen bli vår följeslagare kommer vi inom några år att kunna se konturerna av ett nytt samhälle som vi tillsammans har skapat.

Text Maria Gabriella Lücke **Foto** Marit Larsson **Bild** NotVeryMae (shutterstock.com)





Karin Malmgren är egentligen socionom i botten, men ser sig nog mer som en visionär, samhälls-entreprenör och organisationsomvandlare. Hon

drivs av inre visioner om en förändrad värld där människor ser på sig själva, varandra och sin omgivning med värdighet och respekt. Hållbarhet är ledordet som förstörde henne bort från den skånska barndomsmyllan till Österrike där hennes andra fokuspunkt blev paradigmskiften - men nu i hennes yrke som organisationsutvecklare för sociala organisationer i Centraleuropa. Trettio år senare återvände hon till Skåne med den inre frågan om vilken vision hon nu skulle låta sig ledas av.

- Jag fick visionen att jag skulle bygga upp ett holistiskt kunskapscenter för medskapande av en hållbar framtid. Nu var det framför allt miljön som stod i fokus, berättar Karin.

SAGT OCH GJORT. Året 2006 började Karin planeringen och många utmaningar senare, 2012, stod kunskapscentret Ecotopia på Österlen färdigt för besökare. Idag kan den kunskapsökande i hållbarhetsfrågor erbjudas ett stort antal utbildningar i bland annat ekologiskt byggande och energieffektivitet, ekologisk odling och permakultur, hållbar hälsa, vegansk matlagning, cirkulär ekonomi och mycket mera. Dessutom bor Karin själv i ett av de halmbalshus som byggts på gården. Mest känt är Ecotopia för sin framtidsverkstad inspirerad av antroposofin, matlagning med vilda ätbara växter, sina ekologiska odlingskurser och kurser i halmbalshus- och tinyhousebygge.

I BOKEN "Systemstopp - Omstart för en hållbar framtid" delar hon med sig av sina idéer, visioner, konkreta råd och upplevda erfarenheter.

- Mitt livs tema sedan 40 år är paradigmskifte. Inget annat får mig att bli så engagerad och känna så stark entusiasm. Alla, både arbetskollegor och privata vänner har tålmodigt besvarat mina vidlyftiga och subtila frågor kring detta tema under alla år. Dessutom har jag fått tillgång till ett helt nätverk av framtidsforskare som jag löpande vänder mig till för att aktualisera kunskap.

- Att jag en dag började skriva en bok förundrar mig inte. Behovet av att föra dialog och möta likasinnade var så starkt att jag började kommunicera med läsare. Dessutom längtade jag sedan uppbyggnaden av Ecotopia efter att återuppta mitt egentliga yrke som föreläsare och kursledare. Och när jag i skrivandets

stund kommer till slutkapitlet i boken hände det. Paradigmskiftet inleddes genom ett virus. Det jag hade längtat efter i fyra decennier blev verklighet. Denna banbrytande händelse skedde samtidigt som jag skrev boken vilket bekräftar att "allt har sin tid".

KARIN VILL BELYSA paradigmskiftet och den extrema övergångsperiod mellan gammal och ny tid som vi nu befinner oss i.

- Jag vill nog säga att den är en samhällskritisk väckarklocka som presenterar hållbara lösningar - både vad gäller miljöfrågor, ekonomi och vårt sociala liv. Med sina nulägesbeskrivningar, framtidsprång, hållbarhetsförslag och personliga erfarenheter tar den både yttrandefriheten och samhällssystemet på pulsen.

- Mitt livs tema paradigmskifte har sina rötter i min historia. Min mormormor som var slottsfru kallades för "Skånes okrönta drottning" och representerade matriarkatet och min österrikiske morfar företrädde patriarkatet. En polarisering av starka hierarkiska krafter. Mitt yrkesverksamma liv har därför utifrån min första vision handlat om att omvandla hierarkiska, toppstyrda, statiska och byråkratiska organisationer till platta, rörliga, flexibla och organiskt uppbyggda inom den sociala sektorn. Detta utifrån maktskiftet mellan ledning/personal och deras klienter/kunder med makttilldelning (empowerment).

KORT OM KARIN



NAMN Karin Malmgren.

ÅLDER Ung i sinnet.

FAMILJ Min son Martin och ett barnbarn. Katter, får och höns stärker gårdsgemenskapen.

BOR På Ecotopia i Bondrum, Skåne Tranås.

GÖR/YRKE Socionom och samhälls-entreprenör.

MOTTO "Allt är möjligt och inget har tidigare varit" (Konrad Lorenz).

DOLD TALANG Att jag inte ångrar mina beslut utan istället tar lärdom av dem.

AKTUELL MED Boken "Systemstopp - Omstart för en hållbar framtid" utgiven av Förlagshuset Siljans Måsar.

"En samhällskritisk väckarklocka som presenterar hållbara lösningar - både vad gäller miljöfrågor, ekonomi och vårt sociala liv."

Sedan återvände jag till Skåne och hamnade på en byråkratisk hinderbana när det var dags för min andra vision nämligen att bygga upp ett kunskapscenter med hållbarhet i fokus på en gård. Det faktum att jag inte vill leva i ett samhällssystem i gammalt paradigm, ett industriellt konsumtionssamhälle, ledde till visionen Ecotopia i en frizon med en klar bild av det samhälle jag vill leva i.

TEMAT I BOKEN har färgat hela Karins liv både yrkesmässigt och privat.

- När jag 1980 fick min vision "paradigmskifte på organisationsnivå" upplevde jag att mitt liv blev meningsfullt. Jag upplevde ▶

Vinn!

Free lottar ut 3 exemplar av boken "Systemstopp" i samarbete med Siljans Måsar. Gå in på free.se och klicka på "Free utlottning". Skriv gärna några rader om varför du är nyfiken på boken.



det som om jag fick min livsuppgift. Alla har vi en livsuppgift som fyller vårt liv med mening. Och mitt brinnande intresse för detta tema bara ökar i rask takt med kunskapscentrets vidareutveckling och paradigmskiftets fortskridande.

KARINS CENTRALA budskap är att öka förståelsen för dagens paradigmskifte.

- Vi befinner oss i en extrem övergångsperiod och det är vår stora chans. Det är dags att ta ett evolutionärt kliv i mänsklighetens historia genom ökad medvetenhet. Det är dags att lämna det konsumerande industrisamhället (egots illusion) och för var och en av oss att visionera den hållbara värld som vi vill leva i. Det är dags för oss att vakna och göra aktiva val.

- Vi är i grunden förberedda på detta evolutionära språng som nu skall tas och det man förstär är man inte rädd för. Dessutom är det dags för oss alla att byta ut våra tankar

och öppna upp för förändring av alla dess slag. Inte konservera det gamla utan släppa det och gå vidare. Inte längre låta sig bromsas av "egots" begränsningar utan istället nyttja sin inre obegränsade potential. Det är dags att befria sig från gamla bojor och börja leva i inre frid med kärleken som guide.

VAD HOPPAS DU att läsaren tar med sig?

- Då kunskapscentrets syfte är att inspirera, kan denna bok ses som en inspirationskälla. Men främst vill den få oss att förstå vad som pågår just nu så att vi, utan rädsla, med framtidstro kan medskapa en hållbar framtid utifrån vår inre potential och livsuppgift. Vad jag önskar är att boken ska leda inåt, bortom dagens ständiga brus och få oss att ta del av vår egen inre process som leder oss till valet av det paradigm och den värld vi vill leva i. Ju djupare vår självreflektion går, desto närmare kommer vi vår egen inre essens. Den vi verkli-

gen är i vårt djupaste inre. Där möter vi vår värdegrund, vårt samvete, vår intuition och en vision som vill vakna och börja leva.

- Jag med min djupt förankrade framtidstro och tillhörande de äldre i vårt samhälle, lever i visshet om att jag får uppleva ett nytt djupt mänskligt och värdigt samhällssystem innan jag dör och ett är för mig säkert, jag citerar *Eckhart Tolle*: "Den nya tiden är redan här men det gamla är mycket högljutt när det dör". Nästa bok kommer att beskriva det nya samhället och den nya människan, säger Karin avslutningsvis. ☺

Plus mer

www.ecotopia.se

"Systemstopp – Omstart för en hållbar framtid"
Karin Malmgren (Siljans Måsar, 2021).

Utdrag ur boken "Systemstopp"

Min RE-gnos (framtidssprång)

” Kollektivet har vaknat, till skillnad från år 2020. Det nya samhällssystemet har tagit över och det industriella konsumtionssamhällets galenskap har gått till historien.

Vi har lärt oss så mycket av systemkrisen som aldrig förr på så kort tid. Det viktigaste av allt är befrielsen från den materialistiska världen. Vi har lämnat den industriella civilisationen med sina tankar kring ägande, status och prestige helt bakom oss och byggt upp ett nytt ekonomiskt system med samhällsnytta, där människan står i centrum. Vinstintresse har helt mist sin betydelse och konkurrens är otänkbar. Även om vi har infört digital valuta, byter vi varor och tjänster och har lokala betalningsmedel. Vår försörjning säkerställs genom helt nya självhushållande samhällslösningar utan överproduktion och med enhetslön.

Vi har fått en helt ny inställning till arbete med ett ansvarstagande gentemot oss själva, andra människor och miljön. Arbetsplatser skräddarsys och återspeglar människors inre potential både individuellt och i samverkan. Lika många nya yrken som människor har uppstått och människors gemensamma visioner manifesteras genom dem. Vi är framgångsrika i samhällsnyttans tjänst.

I ASTROLOGIN talade man om att vi lämnade tidsåldern "jord" och gick in i tidsåldern "luft", vilket banade vägen för dagens idealistiska kunskapsamhälle med sin digitalisering. Digitaliseringen har vidareutvecklats och de flesta arbetar hemifrån. Vi sitter i virtuella möten och kommunicerar med kollegor världen över. Jämbördighet är lika självklart som självförverkligande genom sitt arbete. Självförverkligande utgör idag en mänsklig rättighet, liksom att leva ett meningsfullt liv och ha roligt och känna glädje i välbalanserade aktiva "görande" och "varande" stunder. Idag är det ingen som gör lönearbete utan var och en fokuserar på sina visioner, styrkor, kompetenser och det som ger en energi, vilket får människors livsverk att spira och inspirera andra. Vårt system är organiskt uppbyggt och

besluten fattas antihierarkiskt. Artificiell intelligens används för att säkerställa en mer objektiv informationsinhämtning och som beslutsunderlag. Våra demokratiska val utförs digitalt och har fått stor betydelse för vårt samhälles ständiga vidareutveckling.

Idag värdesätter vi ett liv i samklang med naturen efter att ha lärt oss att tacksamt ta emot och förädla dess ovärderliga och oersättliga gåvor. Dessutom värnar vi om vår hälsa. Vi skördar örter, vilda växter och läkewäxter, sår och drar upp planter från lokalsamhällets egna fröodlingar, plockar bär och svamp och ympar våra fruktträd med hjälp av varandra. Allt vi äter är ekologiskt och huvudsakligen veganskt förutom vilt eller en nyfångad fisk när det är dags för fest i vårt generationsboende.

VI HAR LÄRT OSS mycket om kvantfysikens lagar och nu förstår vi att allt är levande, även det som tidigare betraktades som objekt. Alla människor, djur, planter, träd och ting är olika men har samma värde. Så tänker vi idag. Vi inser att vår tidigare värdegrund, då människan, djur och natur behandlades som "konsumtionsobjekt", var ett enda stort missförstånd. Nu uppskattar sköter vi och tar hand om allt eftersom vi vet att allt är besjälade, fyllt med liv och värdefullt. Våra bemötanden sker med respekt och aktning gentemot alla och allt.

Ingenting slängs mer utan vi reparerar, restaurerar, återvinner, recyklar och återbrukar och helt nya funktioner uppstår. Gamla hantverk upplever en renässans och nya har uppstått. Flexibelt och kreativt skapar vi helt nya lösningar. Exempelvis drivs våra städer och bilar med vätgas utan koldioxidutsläpp som omvandlats från havsvatten och utgör fri energi.

Efter en extrem övergångsperiod är vi människor så tacksamma för allt och livet just så som det gestaltat sig. Vi har blivit ödmjuka, hjälpsamma och givmilda. Solidaritet är vårt nya motto och vi stödjer varandra och samverkar. Vi bemöter varandra med värdighet, tillit och medkänsla. Vi har insett att vi behöver varandra och att vi bara tillsammans kan hantera en systemkris. Gemensamt är vi starka.