

Little Grandmother

vet hur vi kan rädda moder jord



Little Grandmother är shamankvinna och har på några månader blivit känd genom sitt budskap som främst sprids via internet. Kiesha Crowther är född inom lakota sioux stammen och har fått namnet Little Grandmother av de äldre visa. Frees reporter mötte Kiesha på No Mind-festivalen i somras och blev, om än motvilligt, tilltalad av hennes förmåga att beröra.



Till en början är jag skeptisk. Jag ser *Little Grandmother* gå över ängen från det stora tältet efter en föreläsning. *Kiesha Crowther* som hon heter, verkar vara någon slags andlig prästinna, med sitt hov av folk efter sig som verkar lyda hennes minsta lilla vink.

Men min nyfikenhet blir för stor, jag kan ändå inte låta bli att gå till hennes sista framträdande i det stora tältet under festivalen.

Och där framme, i en sliten soffa med några kuddar, sitter Little Grandmother. Hon ser så liten och hjälplös ut, ung och med blont hårrufs, klädd i jeans och t-shirt. Det enda som skvallrar om att hon är shaman är en franssprydd medicinpung i läder som hon bär runt halsen. Hon ser

inte alls ut som någon klok gammal indiankvinna, som hennes smeknamn antyder.

Kiesha mixtrar med mikrofonen och ber någon hjälpa henne. Hon lyfter blicken och ser ut över folkhavet och jag undrar om det är rädsla jag ser i hennes blå ögon.

Caiseal Mór, av australisk irländsk härkomst, kallar sig autistisk savant, spelar transljudande toner på sin flöjt. När han slutat spela ber Kiesha honom att sitta ner med henne i den gula soffan. En kraftigt byggd ung man med downs syndrom sitter lång och rakryggad på en stol bakom dem, som om han skyddar de två sköra varelserna framför sig.

För de ser sköra ut både Kiesha och Caiseal. Äntligen börjar Kiesha tala till åhörarna och vänder sig mot den unge mannen bakom sig.

- Är han inte det vackraste ni sett. Han förväntar sig ingenting, ändå sitter han här och ger oss all sin kärlek och sitt beskydd.

Hennes ögon tåras då hon säger detta. Och fortsätter med: "Vi är av samma sort vi tre," och kramar om Caiseal som ler stort och blinkar med ena ögat. Publikens skrattar hjärtligt.

SEDAN VET JAG INTE vad som händer, men plötsligt glömmer jag tid och rum när Kiesha höjer sin stämma. Det känns som om hon talar direkt ur hjärtat, in i åskådarnas hjärtan. Rösten bryts då hon blir upprörd över människors blinda agerande mot vår moder jord och tårarna väljer upp i hennes ögon. Ibland ler hon stort och kärleksfullt mot oss, säger att vi är gudar och gudinnor, att vi tillhör det stora "I am" (jag är)



Little Grandmother leder ceremonin med att gräva ner den heliga kristallen



Vi måste lära oss att leva i samklang med varandra, oavsett hudfärg.

och att vi inte behöver leva upp till någonting, vi är redan så perfekta som det bara är möjligt.

- Vi är dem som vi har väntat på. Vi måste agera nu för att rädda vår moder jord. Förstår ni inte att hon älskar er över allt annat? Människans omedvetenhet gör mig så ledsen, säger Kiesha med en röst som återigen bryts av rördhet.

I slutet av hennes tal kommer jag på mig själv med att stå och sjunga av hela mitt hjärta, hand i hand med alla de andra frälsta människorna som leende ser varandra i ögonen. Det är som ett väckelsemöte. Någon ropar: "I love you, little Grandmother!" Jag reser mig upp och lovar av hela mitt hjärta att föra ut Kieshas budskap, vad det nu än må vara, uppfyllt av kärlek till mina medmänniskor och den lilla sköra kvinnan där framme i soffan.

Kiesha Crowther fick veta att hon var utvald när hon var 30 år. De äldste i siouxstammen berättade för henne i ett telefonsamtal att hon skulle bli shaman och att hon var det blonda och blåögda barn, som enligt de hundratals år

gamla profetiorna, skulle starta en egen stam, The Tribe of Many Colours. Hennes mor är sioux-salish och hennes far är vit amerikan.

Kiesha berättar att den nya stammen ska sammanföra människor från hela världen och representera oss alla: ett hjärta, en mor, ett budskap, en stam.

- Vi måste lära oss att leva i samklang med varandra, oavsett hudfärg, säger hon. Och att leva i enhet med hjärtat, inte hjärnan som vi gjort de senaste tusen åren.

Kiesha är dessutom en av tolv så kallade "visdomsvaktare", vars uppgift det är att bevara förfädernas och urbefolkningarnas kunskap och visdomar. De gräver ner ett antal stora kristaller i olika världsdelar längs jordens meridianer, där de så kallade leylinjerna korsar varandra.

KRISTALLERNA ÄR HELIGA OBJKT som har varit i de olika stammarnas ägo i hundratals år, i väntan på den tid då ett skifte i mänsklighetens medvetande ska ske. En historisk händelse, enligt Kiesha.

- 2010 är året då vi ska komma ihåg vilka vi är. Då vi ska minnas att vi är det stora "jag är", betonar hon.

Kristallerna sägs hysa en enorm mängd kunskap från tidernas begynnelse och ska hjälpa till vid det stora skiftet i mänsklighetens historia. Bergskristallen som grävs ner i jorden på Ångsbackas marker i Molkom, sägs representera Skandinavien.

- Urfolkens profetior säger att ljuset kommer från norr. Ni är speciella. Människorna här har varit förskonade från krig, fattigdom och katastrofer för att man ska kunna leva från hjärtat. Ni ska träda in i rollen som ledare och sprida ert budskap till världen, säger Kiesha när hon håller upp den heliga kristallen. Hon ber oss alla fylla den med våra böner.

Så är det då dags för den stora dagen på Ångsbacka. Det är den nionde juli och dagen för ceremonin där förfädernas kunskap kommer att återupplivas. Den heliga bergskristallen ska grävas ner på ången, strax utanför det största tältet. Vi som befinner oss där får delta i ceremonin.

Jag kommer lite försenad och får inte plats i tältet som är fyllt till bristningsgränsen. Jag sätter mig utanför med mitt block, min penna och kamera. Tänker att jag får observera på avstånd, vara objektiv. Jag är ju ändå journalist.

Vi har blivit inbjudna att bära vitt under ceremonin. Hundratals vitklädda människor kommer ut ur tältet hand i hand, sätter sig ner i gräset och formar en spiral runt platsen där kristallen ska vila i jorden. Kiesha, som för dagen bär en indiansk ceremonidräkt och är målad med ett blått och ett rött streck över kinden, går själv runt och rättar till ordningen i ringarna, flyttar några än hit och än dit.

Jag sitter strax utanför den yttersta ringen och tänker frustrerat att det är svårt att beskriva upplevelsen av ceremonin utan att delta. Varför kom jag inte i tid? Även om ceremonin "bara" skulle vara symbolisk är det fantastiskt att se alla dessa människor som samlas i kärlek till varandra och allas vår Moder jord.

När Kiesha är klar med ordningen i leden, säger hon att alla ska lägga sin hand på axeln hos den närmast till höger. Framför mig uppstår en lucka, precis lagom för en person. Jag hoppar in och sätter mig i ringen utan att tänka. Plötsligt är jag också med i ceremonin, jag som bara skulle observera.

OCH SÅ HÄNDER DET IGEN. Jag dras med i stundens allvar och gör precis som alla andra, följer Kieshas instruktioner om att sluta cirkeln, även om det krampar i armen av att hålla handen på den andres axel så länge, ►

som en helande gest.

- Förfäderna har väntat på den här dagen i århundraden. De är här tillsammans med oss i ceremonin. I dag är de lyckliga, säger Kiesha högtidligt till oss.

Stämningen är förväntansfull. En kvinna framför mig gråter stilla. En australisk man spelar didgeridoo och en samisk kvinna som representerar urbefolkningar i norr, jojkar och slår på en trumma av skinn. Kiesha välsignar kristallen i alla väderstreck, syd - väst - norr - öst, när hon blåser ut rök ur den ceremoniella pipan. I cirkeln närmast kristallen står fem personer som representerar mannen, kvinnan, barnet, farföräldern och shamanen. De välsignar kristallen innan den läggs i jorden. Världarna möts den här eftermiddagen och det är som om de mörka molnen på himlen håller andan och väntar med att släppa sin regntunga last över oss.

Deltagarna uttalar det heliga mantrat "aum" gång på gång och vi böjer oss ner mot jorden och andas in moder jord medan det hela pågår. Barn springer glada och skrattande i mellanrummen i den mänskliga spiralen.

När kristallen lagts i jorden reser sig många och börjar sakta gå bort till en gammal, rostig skottkärra och hämtar en näve jord. Man välsignar jorden genom att böja sin panna mot den (eller kyssa den, som jag ser att somliga

gör) och går sedan stillsamt till den allt längre kön som leder till kristallen där den ligger i gropen och väntar på att tackas över. Det är många som vill fram, men det råder en högtidlig stämning. Alla tar det lugnt och väntar på sin tur. Mannen med didgeridoo spelar hela tiden sittandes på marken bland alla som passerar honom.

När jag slutligen kommer fram till kristallen, som nu ligger under all jord som redan ströts på i gropen, gör jag på samma sätt som dem före mig. Jag lägger mig ner med pannan mot marken och ber en stilla bön för kristallen och vår gemensamma moder jord, innan jag öppnar näven och låter jorden lämna min hand. ☺

Text Monika Wilkens

Fakta Marte K H Johnson

Bild Arjun Roodink, Per Frisk

En liten flicka har riktig kontakt med Little Grandmother.



Plus mer

Läs mer om Kiesha Crowthers eller gå med i The Tribe of Many Colours:
www.littlegrandmother.net eller via Facebookgruppen Tribe of Many Colours.

Vi är 5 av de första i Sverige som Certifierats* inom
Reconnective Healing® och The Reconnection®
av dr Eric Pearls team. Hos oss får du en professionell session!



Carina Pettersson

018-132606; 0702-668799
Uppsala, reser i Sverige
carina@reconnectivehealer.se
www.reconnectivehealer.se



Eva Carlsson

018-366444; 0708-366445
Uppsala, reser i Sverige
eva.flp@telia.com
www.evasreconnectivehealing.se



Barbro Forneus

018-399003
Uppsala
barbroforneus@hotmail.com
www.reconnection uppsala.se



Mona Norin

08-51984504; 0739-464704
Stockholm
healing333@live.se
www.reconnecting-healing.se



Agneta Sundby

0551-42070; 0706-560275
Kristinehamn, reser runt
agneta.sundby@telia.com
www.thereconnection-healing.se

RECONNECTIVE HEALING

En unik och mycket starkare healingfrekvens/healingenergi än vi tidigare har upplevt.
THE RECONNECTION

Du ställs in på din livsväg och väcker upp potentialen att bli den du var ämnad att bli.
Kontakta oss idag för bokning av Reconnective Healing och The Reconnection.
Vi utför även distans- och djurhealing.

* Certifieringen är en examen, med muntliga, skriftliga och praktiska prov.