



Deepak Chopra:

Jesus budskap är sunt förnuft!

Här får du ta del av ett utdrag ur Deepak Chopras senaste bok "Den tredje Jesus". Enligt Chopra är det den tredje Jesus som talar till var och en av oss. Om vi ser Jesus budskap som en inbjudan att mötas på ett högre andligt plan, i stället för att försöka tolka texterna bokstavligt, verkar plötsligt hans ord som sunt förnuft.

Text ur boken "Den tredje Jesus" av Deepak Chopra **Bild** Jupiter Images, ColourBox

Jesus har det svårt i dag. När den moderna människan tillber honom - eller ens talar om honom - är det osannolikt att den hon tillber eller talar om är den hon tror att han är. Det är en mytisk version av Jesus som byggts upp över tiden. Han har splittrat folk och nationer. Han har lett till destruktiva krig i den religiösa fanatismens namn. Kärleksarvet från Nya testamentet har fläckats av den värsta sortens intolerans och fördomar, och de hade gjort Jesus helt bestört om han fått uppleva dem. Och det värsta av allt är att hans lära har tagits i besittning av människor som hatar i kärlekens namn.

"Ibland känner jag ett socialt tryck att återvända till religionen", sa en icke praktiserande katolik till mig nyligen, "men jag känner mig alldeles för bitter. Kan jag älska en religion som påstår att det är syndigt att vara homosexuell men hyser pedofiler inom sina egna murar? I går när jag körde till jobbet hörde jag en rocksång där någon sjöng: "Jesus gick på vattnet fast han borde ha surfat" - och vet du vad? Jag brast i

Den första Jesus var en rabbin som vandrade längs stränderna i norra Galiléen för många hundra år sedan. Den versionen av Jesus känns fortfarande tillräckligt nära för att ta på. Han uppträder för vår inre syn, iklädd hemvävda mantlar men höljd i härlighet. Han var vänlig, uppriktig, fredlig och kärleksfull, och samtidigt höll han djupa mysterier inom sig.



skratt. Det skulle jag aldrig ha gjort när jag var yngre. Men nu får jag bara den vagaste antydning till skuld känslor.”

Oavsett vart vi vänder oss omges Jesus av ett moln av förvirring. För att kunna skära igenom det måste vi förtydliga vem vi menar när vi talar om Jesus. En Jesus är historisk, och om honom vet vi praktiskt taget ingenting.

EN ANNAN JESUS är den som kristendomen har tagit i anspråk. Han skapades av kyrkan för dess egna syften. Och den tredje Jesus, den som den här boken handlar om, är fortfarande så okänd att till och med de mest hängivna kristna betvivlar att han finns. Och ändå är det den Kristus som vi inte kan - och inte får - bortse från.

Den första Jesus var en rabbin som vandrade längs stränderna i norra Galiléen för många hundra år sedan. Den versionen av Jesus känns fortfarande tillräckligt nära för att ta på. Han uppträder för vår inre syn, iklädd hemvävda mantlar men höljdd i härlighet. Han var vänlig, uppriktig, fredlig och kärleksfull, och samtidigt höll han djupa mysterier inom sig.

Denna historiska Jesus har dock gått förlorad. Han dröjer sig fortfarande kvar som ett spöke, en projektion av alla de idealiska egenskaper som vi själva önskar oss men har så smärtsamt lite av. Varför skulle det inte ha kunnat finnas en människa som var perfekt: kärleksfull, medkännande och ödmjuk?

”Det värsta av allt är
att hans lära har
tagits i besittning av
människor som hatar
i kärlekens namn.”

Det kan det, om vi kallar honom Jesus och flyttar tillbaka honom ett par tusen år. (Om man lever i öst kanske han kallas Buddha, men han är lika mytisk och en precis lika stor projektion av våra egna brister.)

Den första Jesus är inte särskilt konsekvent, vilket man snart upptäcker om man tar en närmare titt på evangelietexterna. Om Jesus nu var så fredlig, varför skulle han då säga: ”Tro inte att jag har kommit med fred till jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd”? (Matt 10:34)

Och om han var helt och hållet kärleksfull, varför sa han då: ”Kasta ut den oduglige tjänaren i mörkret där ute. Där skall han gråta och skära tänder”? (I vissa fall har översättningen varit ännu mer radikal och Jesus har fördömt den ”värdelösa slaven” till helvetet.) Om Jesus var ödmjuk, varför påstod han då att herraväldet över jorden låg bortom någon kungs makt?

Om inte annat var den levande Jesus åtminstone en man av slående själv motsägelser.

Och ändå - ju fler paradoxer vi hittar, desto mindre mytisk blir den här Jesus. Mannen av kött och blod som gått förlorad i historien ►



”Vad det handlar om är att vi måste hitta gudsmedvetenheten inom oss själva.”

måste ha varit oerhört mänsklig. För att vara gudomlig måste man först flöda över av alla mänskliga egenskaper. Som en känd andlig lärare från Indien sa: ”Mättet på upplysning är hur väl till mods man kan känna sig med sina egna självmotsägelser.”



Grunden för ett andligt liv enligt Jesus

1. Meditation – Att vända sig inåt för att få kontakt med den inre stillheten.
2. Kontemplation – Att reflektera över sanningen.
3. Uppenbarelse – Att ta emot andliga insikter.
4. Bön – Att be om högre vägledning.
5. Nåd – Att släppa in Gud i hjärtat.
6. Kärlek – Att delta i den gudomliga kärleken.
7. Tro – Att tro på den högre verkligheten.
8. Frälsning – Att inse att man själv har en plats i den högre verkligheten.
9. Enhet – Att bli ett med Gud.

Miljoner människor tillber emellertid en annan Jesus, en som aldrig har existerat och som inte ens stämmer överens med det lilla vi vet om vår historiska Jesus. Den här versionen av Jesus har byggts upp över tusentals år av teologer och andra lärda. Han är den helige Ande, tre-enighetens Kristus, källan till sakrament och böner som var okända för rabbinen Jesus, när han gick på jorden. Han är också Fredsfursten som det utkämpats blodiga krig för. Denna andra Jesus kan vi inte välkomna utan att först välkomna teologin. Och teologin växlar med mänsklighetens tidvattensvåg.

SJÄLVA METAFYSIKEN ÄR så komplicerad att det motsäger de enkla ord som Jesus använde. Skulle han ha suttit tillsammans med lärda präster och diskuterat innebörden i nattvarden? Skulle han ha gett sitt stöd åt en doktrin som fördömde nyfödda barn tills de blivit döpta?

Den andra Jesus visar oss ut i vildmarken utan någon tydlig väg därifrån. Han har blivit grundaren av en religion som har försökt sig till omkring två tusen olika grenar. De argumenterar oupphörligt om varje liten tråd i ett spökes klädnad. Men kan någon auktoritet, hur upphöjd vi än anser att den är, verkligen tala om för oss vad Jesus skulle ha tyckt? Är det inte en självmotsägelse att påstå att Jesus var en unik skapelse - Guds enda inkarnation - samtidigt som man påstår att man själv kan läsa hans tankar om sådant som pågår just nu? Det är precis vad kristendomen gör när den uttalar sig i hans namn om sådant som homosexualitet, preventivmedel och abort.

Jag tycker att dessa två versioner av Jesus - den skugglika, historiska figuren och den abstrakta teologiska skapelsen - tillsammans blir något sorgligt, för jag anklagar dem för att ha stulit något värdefullt från den Jesus som ville lära sina efterföljare hur man skulle uppnå gudsmedvetandet.

Jag vill se möjligheten att Jesus verkligen var en frälsare, som han

själv påstod. Inte den enda frälsaren, inte Guds ende son. I stället för kroppsligade Jesus den högsta formen av upplysning. Han ägnade sitt korta vuxna liv åt att beskriva den, lära ut den och förmedla den vidare till kommande generationer.

JESUS VILLE RÄDDA VÄRLDEN genom att visa andra vägen till guds-medvetandet.

När man läser Nya testamentet på det viset förminska det för den skull inte de två andra versionerna av Jesus. Snarare får de ett skarpare fokus. I stället för förlorad historia och komplicerad teologi erbjuder denna tredje Jesus en omedelbar relation som är personlig och närvarande. Vår uppgift är att dyka ner i skrifterna och bevisa att de faktiskt hyser en karta till upplysningen. Jag tror verkligen att de gör det - det är evangeliernas levande budskap. Det handlar inte om tro. Den konventionella tron innebär att tro på något som är omöjligt (till exempel att Jesus skulle ha gått på vatten), men det finns en annan tro - en tillit som ger oss möjligheten att sträcka oss in i det okända och uppnå en förvandling.

Jesus talade om vikten av att man trodde på honom som en väg till frälsning, men det är ord som lagts i munnen på honom av anhängare som skrev ner det flera århundraden senare. Nya testamentet är en tolkning av Jesus av människor som kände sig pånyttfödda men också kvarlämnade.

DEN ORTODOXA KRISTENDOMEN säger att de inte blivit kvarlämnade för gott utan att Jesus ska återvända på den yttersta dagen. Men den yttersta dagen har haft två tusen år på sig att komma - och de hängivna har väntat på den varje dag - och den ligger fortfarande i framtiden. Och själva tanken på den yttersta dagen är särskilt destruktiv när det gäller Jesus avsikter, för den skjuter bara upp vad som borde hända här och

”Nya testamentet är en tolkning av Jesus av människor som kände sig pånyttfödda men också kvarlämnade.”

nu. Vad det handlar om är att vi måste hitta gudsmedvetenheten inom oss själva, och det måste ske i nuet. Det innebär en förändring i vårt medvetande som gör det Jesus lärde ut till något fullkomligt verkligt och levande. ☺

Mer energi

Deepak Chopras hemsida: www.deepakchopra.com

Böcker av Deepak Chopra:

”Den tredje Jesus – Kristus den oersättlige”, Ica bokförlag, 2009.

Livet efter döden, ICA Bokförlag, 2008.

Makt, frihet och nåd – Att finna källan till bestående lycka, ICA Bokförlag, 2008.

Livets sju andliga lagar, Energica Förlag, 1996.

Vi är 5 av de allra första i Sverige som Certifierats* inom Reconnective Healing® och The Reconnection® av dr Eric Pearls team. Hos oss får du en professionell session!



Carina Pettersson

018-132606; 0702-668799
Uppsala, reser i Sverige
carina@reconnectivehealer.se
www.reconnectivehealer.se



Eva Carlsson

018-366444; 0708-366445
Uppsala, reser i Sverige
eva.flp@telia.com
www.evasreconnectivehealing.se



Barbro Forneus

018-399003
Uppsala
barbroforneus@hotmail.com
www.reconnection uppsala.se



Mona Norin

08-51984504; 0739-464704
Stockholm
healing333@live.se
www.reconnecting-healing.se



Agneta Sundby

0551-42070; 0706-560275
Kristinehamn, reser runt
agneta.sundby@telia.com
www.thereconnection-healing.se

RECONNECTIVE HEALING

En unik och mycket starkare healingfrekvens/healingenergi än vi tidigare har upplevt.

THE RECONNECTION

Du ställs in på din livsväg och väcker upp potentialen att bli den du var ämnad att bli. Kontakta oss idag för bokning av Reconnective Healing och The Reconnection.

Vi utför även distans- och djurhealing.

* Certifieringen är en examen, med muntliga, skriftliga och praktiska prov.