



Bengt Wadensjö:

# Gud är friden och kraften i universum

Biskopen *Bengt Wadensjö* banar vägen för en större öppenhet för andlighet inom den traditionella svenska kyrkan. Han för också aktivt en dialog mellan olika religioner och uppmanar människor att följa sitt hjärta och leva efter sin individuella tro.



*Bengt Wadensjö* arbetar numera som pensionerad präst i Nacka församling. Som direktör för Centrum för samtidsanalys arbetar han också aktivt för en dialog mellan olika religioner och uppmanar människor att följa sitt hjärta och leva efter sin individuella tro. Tidigare var Bengt bland annat biskop i Karlstad, direktör för Ersta diakonianstalt och redaktör för Svensk Kyrkotidning.

Bengts far var kyrkoherde i Tranemo men själv hade Bengt tänkt bli journalist eller lärare tills den inre plikten kallade.

- Det var en kombination av en fast övertygelse om ett liv efter detta och en stark upple-

velse som jag hade när jag gjorde lumpen. Vi fick instruktioner om att vi skulle smyga oss på fienderna och sticka kniven i dem utan att de märkte det. Då fattade jag mitt beslut, man kan säga att det var mitt genombrott. Det blev så uppenbart, jag ville arbeta för kärlek på jorden, inte våld.

Bengt Wadensjö har också haft andra övertygande erfarenheter.

- Som barn blev jag en gång räddad till livet och det kan man bara förklara som ett ingrepp av min skyddsängel. Det var mörkt och jag tolkade med cykeln bakom en hästskjuts då plötsligt en osynlig kraft fast och bestämt ledde min cykel åt sidan. Jag undrade förbluffad vad som höll på att ske och i nästa sekund för en



**BENGT WADENSJÖ  
EN LEDSTJÄRNA  
FÖR KYRKAN  
I EN NY TID.**

motorcykel rakt in i hästskjutsen som splittrades i bitar.

**HUR SER DU PÅ MÄNNISKAN, KROPP OCH SJÄL?**

- Jag betraktar människan som en helhet bestående av kropp, själ och ande, framhåller

”

Inom kyrkan ser man inte längre så nedslående och föraktfullt på "privatreligiositet" och "nyandlighet" utan var och en tillåts mer att ha sin tro och följa sitt hjärta.

I Nacka församling erbjuder man i dag till exempel meditation och qigong.

Bengt. Allt hör samman och livsanden ges av Gud. Många använder ande och själ synonymt men för mig är själen identiteten, det personliga, och anden har med kontakten med det gudomliga att göra.

#### VAD ÄR DET GUDOMLIGA? VAD ÄR GUD?

- Som jag ser det har Gud skapat hela jorden, alla människor och möter oss alla med gränslös kärlek, säger Bengt. Inte bara kristna, utan muslimer, hinduer, alla. Alla människor har lika värde och ska behandlas så, unga, gamla, kvinnor, män, barn, invandrare. Alla är Guds avbild och visar hur stor Gud är. Gud är kärleken, friden, ljuset och kraften i universum. Det är ingen person eller en "han" utan en skaparkraft. Det är min tro. Alla kan förnimma Gud i sitt hjärta.

- Livet på jorden är inte det enda, säger Bengt. Kroppen är ett skal. Själen och anden finns hos Gud och sänds in i kroppen och går sedan tillbaka till Gud.

#### VAD ANSER DU OM BIBELN? ÄR DET GUDS ORD OCH ETT SANT RÄTTESNÖRE?

- Bibeln är skriven av människor i en speciell tid som varit inspirerade av Gud, betonar han. Tolkningen måste därför göras utifrån den tiden och den kunskapen man hade när det skrevs. Ta till exempel homosexualitet. Männen idrottade och badade tillsammans och man såg i det antika grekiska samhället, som hade stort kvinnounderskott, inte homosexualitet som något skamligt. Det är utifrån förhållanden som detta som man måste tolka bibeln.

- Jesus predikade om Guds rike men kyrkan, som växte fram efter Jesu död och uppståndelse, har alltför ofta blivit en plats för maktkamp,

motsättningar och politiska kompromisser när den borde vara en plats för stillhet, tillbedjan och att söka Gud, fortsätter Bengt. Jesus huvudbudskap är ju kärlek och ödmjukhet och jag störs med åren alltmer av det pompösa yttre. Jag är den jag är och man ska vara den man är och ha Gud i sitt hjärta. Det är att leva efter sin tro och ett sant rättesnöre.

**ATT BENGT WADENSJÖ** mött både ett och annat motstånd på vägen har inte hindrat honom från att gå vidare med det han vill för-

medla och arbeta för.

- Jag vill följa min egen inre övertygelse och måste leva utifrån min tro och mitt hjärta för att känna mig innerlig, sann och hel. Hur jag än är eller gör blir jag uppskattad av vissa och mindre uppskattad av andra, så är det bara. Det är viktigt att ha en övertygelse, att följa sitt hjärta och våga stå för det. Då är man äkta.

Själv sätter sig Bengt för att meditera i bland men försöker främst att hela livet blir som meditation.

- Utmaningen är att leva med Gud i mitt ▶

## Två av tio tror på ett liv efter detta!

Här följer en sammanfattning av Demoskops studie över svenska folkets paranormala upplevelser.

- 17 % har en inre visshet om att en högre makt gett dem vägledning.
- 10 % har aldrig haft någon övernaturlig upplevelse.
- 8 % av dem över 65 år har haft en nära-döden-upplevelse.
- 2 % redovisar att de upplevt en själsresa, det vill säga att man lämnat den fysiska kroppen.
- 22 % tror att döda kan kontakta levande, 58 % tror det inte.
- 10 % av personer över 65 år har erfarenhet av att en avliden kontaktat dem.
- 7 % upplever varsel/förningar.
- 7 % anger att de har en stark intuition.
- 7 % anger att de har upplevt telepati.
- 17 % tror på healing, 64 % avvisar healing.
- 64 % tror inte på astrologi.
- 20 % tror på reinkarnation, 57 % avvisar det.





hjärta och vara trogen mot mig själv och Gud i alla lägen. Utmaningen i samhället i stort i dag är att ta det andliga på allvar. Allt för mycket styrs av materialism och ekonomi, men jag ser också en helt annan öppenhet för andligheten i dag än när jag var ung. Nu är det mindre dogmatiskt inom kyrkan och man ser inte längre så nedslående och föraktfullt på "privatreligiositet" och "nyandlighet" utan var och en tillåts mer att ha sin tro och följa sitt hjärta.

Det innebär att svenska kyrkan håller på att öppna upp för samtal även för de som söker i Vattumannens tidsålder, men som inte lockas av gamla rigida trossystem och dogmer. I Nacka församling erbjuder man till exempel meditation och qigong och bjuder in till föreläsningar och "Gränslösa möten".

- De gränslösa mötena är en dialog i den tidsanda som råder, förklarar Bengt, som arrangerar programmet. Vi bjuder in människor i tiden som berättar om sina erfarenheter. Vi har till exempel haft clairvoyanta vägledare, medium, aikidoexperter, hypnotiserare, lärare i yoga och mindfulness. Vi har haft långväga besök från Indien av ayurvediska läkare. Vi har också haft föreläsningar om kristen mystik, något som till exempel Dag Hammarskjöld sympatiserade med i det tysta. I höstens program finns bland annat Mayakalendern och Martinus kosmologin. I Ålta kyrka i Nacka där jag kommer att arbeta under hösten diskuterar vi också att införa en alternativ gudstjänstform, så kallade yogagudstjänster, var fjärde söndag för att nå intresserade som aldrig går i kyrkan.

**INOM CENTRUM FÖR SAMTALSANALYS**, som grundades i slutet av 1990-talet för att studera värderingsförskjutningar och analysera det som ligger i tiden, har Bengt och hans kollegor undersökt om det finns ett sätt att lyssna till människors paranormala andliga upplevelser.

- Vi vet att många människor har upplevelser som vi kallar övernaturliga, men man talar inte så gärna om dem. Man är rädd för att bli betraktad som konstig eller sjuk. I en egen undersökning 2005 visade det sig att varannan person hade så kallade paranormala upplevelser, det vill säga det som inte erkänns av det vetenskapliga etablissemanget, och det ville vi undersöka vidare liksom att ge människor ett forum för sin personliga utveckling och andlighet.

Det resulterade i att Centrum för samtidsanalys gav Demoskop i uppdrag att göra en landsomfattande undersökning av tro och andlighet i dagens Sverige. Nästan 3 000 personer i Demoskops ordinarie panel fick svara på frågor och studien sammanställdes i mars i år.

- En del människors upplevelser är mer intuitiva, andra är uppenbarelsen av mer övernaturlig art. De berikar våra liv och vårt samhälle och för dem som har sådana upplevelser är de ju också verkliga, hur de än kan förklaras. Vi ville utveckla vetandet om det som vetenskapen på sin nuvarande ståndpunkt inte



Bengt Wadensjö och Dr Sreeraj från Rajah Ayurvedic Hospital, Kerala, Indien.



Vi behöver bli bättre på att föra en dialog om människors andliga upplevelser, inom kyrkan.

Text och foto Katarina Johansson  
Bild JupiterImages, ColourBox

kan förklara.

- Personligen anser jag att kyrkan blivit för vetenskaplig och vi inom kyrkan behöver bli bättre på att föra en dialog om människors andliga upplevelser, lära oss mer om och våga möta det som rör sig i tiden, i stället för att av rädsla och okunskap avvisa det. ☺

## Mer energi

[www.nackaforsamling.se](http://www.nackaforsamling.se)  
(föreläsningar hittar du under Tankeställare)  
[www.mangkulturelldialog.se](http://www.mangkulturelldialog.se)  
[www.samtidsanalys.nu](http://www.samtidsanalys.nu)

## 6 BENGTS LIVSRÅD

- 1 Följ din inre övertygelse.
- 2 Fråga Gud vad Gud vill att du ska göra.
- 3 Var dig själv.
- 4 Försök leva stilla i ditt inre i allt som sker.
- 5 Tänd ett ljus och knäpp dina händer.
- 6 Gläd dig över mångfalden och det lilla.