

frimodigt

med Zarathustra

5th Dimensional Quantum Healing



”Kärlek är grunden för vårt universum”

1. Vad jobbar du med?

- Det finns en oändlig mängd energi tillgänglig för oss alla, och jag styr om den till att lyfta upp människor och hjälpa dem att läka sig själva. Det handlar egentligen om att höja energiernas vibrationer till en högre frekvens, vilket resulterar i ett mer förfinat energifält än det som är vanligt. När människor är öppna för detta blir de omedelbart upplyfta - deras egna vibrationer höjs till samma frekvens. Då kan de förändras på cellnivå och omskapas till sitt högre jag.

2. Varför valde du det?

- Mystikerns väg stakas ut av anden. Steg för steg leddes jag i en särskild riktning tills jag kom fram till en punkt där det enda alternativet var att följa andens vilja. Jag upplevde detta som både vackert och smärtsamt. Min gamla värld rasade på kort tid och istället steg jag in i en ny, inre värld. Till en början var det som om jag fastnade i jakten på min egen berättelse - jag kom inte framåt och längtade tillbaka till ett tillstånd av

medvetlöshet och okunskap. Men snart insåg jag att det inte fanns någon väg tillbaka.

Detta är något som de flesta andliga sökare känner igen. Vi väljer ju inte att bli andliga sökare, det är anden som väljer oss, och när sökandet väl har fast sig inom oss är den som en tidsinställd bomb.

3. Hur har ditt arbete utvecklats genom åren?

- Både min andliga undervisning och min healing har utvecklats mycket genom åren. Jag började min andliga resa på åttiotalet, och i början av nittiotalet åkte jag på en resa till Indien. Jag var på jakt efter Gud, men så småningom insåg jag den Gud jag letade efter hade funnits inom mig själv hela tiden.

”Vi väljer inte att bli andliga sökare, det är anden som väljer oss.”

År 2009 var jag med om ett djupt och livsförändrande möte. Jag blev kontaktad av några entiteter som kallar sig själva 5:e dimensionens guider. De började ladda ner mängder av information in i mitt medvetande, och min högra hand transformerades till en slags högfrekvens-sändare - en kraftfull energiportal med förmågan att överföra information till en mottagare.

Därefter följde fler nerladdningsfaser som slutligen öppnade mitt tredje öga. Jag utvecklade det som mina guider kallar ”röntgensyn” (x-ray vision). Detta innebar att jag nu kunde få information om andra människors psyken, deras fysiska kroppar och livsvägar, samt många andra saker. Sedan dess har jag ofta fascinerats av de stora förändringar jag ser hos de människor som jag arbetar med.

4. Lever du som du lär?

- Mitt liv handlar i grunden om att leva som jag lär. Jag hoppas att jag ska lyckas med det varenda dag.

5. Healar du även dig själv?

- Varje sommar försöker jag göra en långsiktig rensning och vila mycket. Motion och solsken är viktiga ingredienser i mitt självläkande. Jag har en stark livskraft, men precis som alla andra blir jag sårbar om jag inte tar hand om mig själv.

6. Vilken behandlings- eller terapeutisk metod betyder mest för dig?

- Att bergsvandra i ensamhet, förutom att vara ensam i öknen. När man är helt ensam med sig själv i mitten av ingenstans, där inga ljud finns, är det som om något nytt kommer över en, en närvaro som är total.

7. Vad gör du för att få balans och välbefinnande i livet?

- Kreativitet och skapande ger mig livskraft. Under min ungdom trodde jag att ekonomiskt oberoende och att inte behöva göra någonting skulle skänka mig den högsta lyckan. Jag fick faktiskt möjligheten att testa detta, men till slut blev jag deprimerad och tom inuti. Jag insåg då att känslan av att leva för mig bygger på att vara aktiv och åstadkomma saker.

8. Vad är det viktigaste i livet för dig?

- Sinnesro kommer först. Att ha ett lugnt sinne som inte är i dualitet och att vara i fred med mig själv.

9. Vad är kärlek för dig?

- Kärlek är grunden för vårt universum, själva strukturen bakom allt liv. För mig vore inte livet värt att leva utan kärlek.

10. Vilken livsfråga önskar du att Frees läsare bör fundera över?

- Ofta identifierar vi oss med vårt tänkande sinne, vår åldrande kropp, vårt namn, vårt jobb, vår nationalitet, vår religion eller vårt ursprung. Så vad jag vill be läsarna att fundera på är bara denna mycket enkla fråga - vem är jag ...

Om Zarathustra

Namn: Zarathustra Esfandiary.

Familj: Lever ensam.

Bor: USA.

Astrotecken: Skytten, med ascendenten i tvillingarna och månen i kräftan. Enligt den kinesiska astrologin är jag född i Hundens år.

Min inspiratör: Mästaren Poonja Ji (Papaji) är min satguru.

Gör jag helst: Vandrar ensam och i tystnad (till exempel i bergen kring Sedona, Arizona).

Bästa bok: ”2150 A. D.” av Thea Alexander.

En mycket djupgående bok om potentialen i mänsklighetens utveckling.

Motto: Mitt motto i livet är att tjäna Gud. Just nu tjänar jag Gud bäst genom att hjälpa andra människor till frigörelse.

Hemlig talang: Magiker.

Aktuell med: Workshop och healing i Sverige. Se sid 25.

Kontakt: www.zarathustra.tv

www.5thdimensionalhealing.com